

‘Wonderen bestaan’

Lezing zondag 26 februari

Gastpreker Jan Oostenbrink.

Auteur en uitgever van het boek ‘Innerlijke Bereidheid’



**Als we blijven denken zoals we altijd hebben gedacht,
blijft ons overkomen wat ons altijd overkomt.**

Onze droom, het grote wonder blijft uit. Hoe komt dat?

We zijn in ons leven niet geslaagd als we steeds meer hebben als b.v. geld, macht, bezit, aandacht en gelijk, maar ... als we wakker worden!

Wakker uit de droom ...

Het wonder ontvouwt zich, als we *anders* naar hetzelfde kijken.

We nemen dan beter waar. ‘Wat is de kleur van een radijsje?’.

De meeste mensen antwoorden ‘Rood’. Een radijsje is echter voor 95% wit.

We zien alleen het oppervlak. We kijken dus oppervlakkig. Dat kijken of waarnemen vindt plaats via ons denken, dat beperkt is en we nooit onderzocht hebben.

Maar ... als de woeste golven van het meer gaan liggen, wordt het water spiegelglad.

Door het heldere water, kunnen we de bodem,

-het antwoord of wonder- zien verschijnen.

De lezing is een introductie op de Inspiratie dag

YOU ARE SO GREAT van zondag 5 maart

Plaats: Het Zonnelicht, Lancierstraat 90-G, 5017 CT Tilburg.

Aanvang: 14.00 uur. Kosten: €10,-. **Korting:** €10,- bij aanmelding Inspiratie dag.

Aanmelden: karin@hetzonnelicht.nl 06 10 17 54 92.

Gastpreker en begeleider Lezing & Inspiratiedag:

J.B. Oostenbrink. Begeleider bij bewustwording.

Auteur/schrijver ‘Innerlijke Bereidheid’ ISBN: 978-90-9029012-6.

jan.oostenbrink@gmail.com. Waddenstraat 471 2036 LM Haarlem 06 50 81 56.97.

You are so great!

Inspiratie dag zondag 5 maart

Begeleider Jan Oostenbrink.

Auteur en uitgever van het boek 'Innerlijke Bereidheid'



Inspiratie overwint angst.

Het genereert energie, moed en daadkracht.

Het geeft je leven kracht en kleur.

Deze dag kan een 'beslissend moment' worden in je leven.

Beslissende momenten geven richting aan je leven, beantwoordend aan de roep van je ziel. Het brengt het doel van je leven binnen bereik.

Voorwaarde is 'wakker worden' in wie je werkelijk bent.

Het betekent anders waarnemen, jezelf leren kennen, de angst overwinnen.

Op deze dag belichten we vier sessies:

1. Onze conditionering, het denken, angst en weerstand
2. Het loslaten van ons beperkte 'kleine zelf'
3. Het toelaten van het onbegrensde 'Grote Zelf'
4. 'The Moment of Grace'.

Hoe verwelkomen we onszelf, de ander en de steeds wisselende omstandigheden?

Introductiezing vooraf: 'WONDEREN BESTAAN' zondag 26 februari

Plaats: Het Zonnelicht, Lancierstraat 90-G, 5017 CT Tilburg.

Tijd: 9.30 (inloop 9 uur) - 17.00 uur **Kosten:** €95,- incl. lichte lunch

Aanmelden: karin@hetzonnelicht.nl 06 10 17 54 92.

Gastspreker en begeleider Inspiratie dag:

J.B. Oostenbrink. Begeleider bij bewustwording.

Auteur/schrijver 'Innerlijke Bereidheid' ISBN: 978-90-9029012-6.

jan.oostenbrink@gmail.com. Waddenstraat 471 2036 LM Haarlem 06 50 81 56.97.