

Boekvoorstelling met meditaties

‘Ontwaken in het Vuur van de Kracht’

Het nieuwe boek
van **Jan Gyselinck**

Dinsdag 25 maart 2025 – 14u tot 17u

*“Diep in ons hart ligt er een enorme Kracht.
Als we dit erkennen, analyseren en
ons tot een werkelijkheid maken,
dan kunnen we vertrouwen op die innerlijke rust en vrede
die dit met zich meebrengt.”*

Dit **healingsboek** is een weergave van een 10-daagse opleiding in Brugge (B). Doorheen het boek kom je aan de hand van levendig onderricht en specifieke meditaties in de verschillende aspecten en dimensies van de innerlijke Kracht. Het opent je voor de groeispanningsvelden en deugden van de Kracht, de Kracht van je Hogere Zelf, de Kracht van de Meesters en GrootMeesters, de Kracht van Shambhala en het Goddelijk Bewustzijn, de Kracht van de planeten en de zon, de Kosmische Kracht.

Jan geeft tijdens deze namiddag toelichtingen over zijn pas verschenen boek, alsook begeleide, helende meditaties om in een heldervoelend contact te komen met de innerlijke Kracht.

Iedereen is van harte welkom!

Het boek is ter plaatse verkrijgbaar (40 euro) en wordt door Jan gesigneerd.

Inschrijven is noodzakelijk via mail: jan.gyselinck@skynet.be

Je kan je **vrije bijdrage** vrijblijvend overschrijven op het reknr.
BE 86 109-6608427-50 (BIC CTBKBEBX) van Gyselinck Jan met vermelding van ‘donatie boek’.

Kijk voor meer informatie op:
[Boekvoorstelling 'Ontwaken in het Vuur van de Kracht' - Tilburg - Esoterische Healing](#)

+ + +

Dit boek brengt je in een cyclus met de innerlijke kracht.

Je ziel verlangt naar kracht.

Dat is niet de weerspiegeling die we in de persoonlijkheidssfeer zien.

Het gaat om een proces van macht naar kracht. Van onmacht naar kracht.

Als we gradueel de kracht aanboren, wordt je ziel en de doelstelling van je ziel bekrachtigd.

Het is de bedoeling om het doel van je ziel steeds meer te volgen of uit te drukken.

Dat is niet zo eenvoudig want onze lichamen - mentaal, emotioneel en fysiek - zijn het gewoon om een ander doel te dienen; een persoonlijk doel. Gradueel wordt dit echter losgelaten.

Het doel van de ziel is gecorreleerd aan het doel van de ziel van deze wereld, aan de bewustzijnsontplooiing, aan de straling.

Het is de bedoeling van de mens om bewust te worden van energieën, krachten, stromingen en stralen.

Ten goede.